

Jonggidsen



Wie zijn de jonggidsen?

De jonggidsen zijn coole meisjes van het 6^{de} leerjaar, 4de en 5de middelbaar die graag ravotten met hun leeftijdsgenoten. Ze leren tevens de basisprincipes van verschillende technieken, zoals kaartlezen, sjorren, maar ook tal van leuke groepsspelletjes. De vergaderingen zijn eveneens van 14 tot 17 uur en er is een grote variëteit aan coole activiteiten en spelletjes. Ze leren reeds dat iedereen zijn eigen talenten heeft en dat elkeen dus een bijzondere plaats inneemt binnen de groep. Het scoutsjaar wordt telkens afgesloten met een 10-daags tentenkamp waar ze leren om zelfstandig te zijn, met iedereen samen te werken en waar ze vooral enorm veel plezier te maken!

Praktisch:

activiteiten gaan doorsnee door van 14h tot 17h op het scoutsterrein. Kinderen die met de auto of te voet komen, mogen langs het kleine poortje in de Eekstraat, en zij kunnen hier ook weer opgehaald worden. Kinderen die met de fiets komen, mogen langs de grote poort, in de scoutsstraat 55. Als de activiteiten op een andere locatie, of op een andere plaats doorgaan, zullen jullie dit altijd terug vinden op de maandbrief. Lees dus zeker eens na op de website (<https://www.scoutsengidsenzele.be/activiteiten/brieven>)



Met de auto/ te voet



Met de fiets



Inschrijven:

Gebeurt via de website <https://www.scoutsengidsenzele.be/lid-worden/online-inschrijven>

Contact:

Als er vragen of opmerkingen zijn kan je ons altijd contacteren via het e-mailadres:

jonggidsenleiding@scoutsengidsenzele.be

. Voor dringende info kan je ons bereiken op het nummer:

+32 471 39 37 99 (gsm takleidster Séraphine Derveaux)

Je kan ons ook aanspreken voor of na activiteiten op zaterdag aan de poort.

Uniform:



Van de jonggidsen wordt verwacht dat zij elke vergadering in perfect uniform naar de scouts komen. Het uniform bestaat uit: bottines, scoutsshirt, -rok of -broek, beige das + schildje' Scouts en gidsen Zele en hemd met de juiste kentekens.

Wie is wie?

S raphine Derveaux (Takleidster)



Hey Jonggidsen,

Ik ben S raphine, 19 jaar en dit is mijn 2^{de} jaar als leiding. Mijn totem is parate steenbok en sta dus ook helemaal paraat voor jullie. Ik studeer handelsingenieur aan de KU Leuven. Ik kijk al helemaal uit naar dit jaar en zal er dan ook een topjaar van proberen maken!

Eline Biesiada (groepsleidster)



Dag jonggidsen!

Ik ben Eline, 20 jaar en momenteel zit ik in mijn derde jaar geneeskunde. Dit is ook mijn derde jaar als leiding bij de scouts en mijn totem is pittig winterkoninkje. Ik kijk er naar uit om elke zaterdag weer veel plezier met jullie te beleven!

Esther Van Damme



Dag jonggidsen,

Ik ben Esther, 20 jaar en zit in mijn tweede jaar Orthopedagogie. Mijn totem is Goedgemutste Chimpanseë en dit is mijn derde jaar als leiding. Ik kan niet wachten om er samen met jullie een geweldig jaar van te maken!

Elien Van den Bossche



Hallo!

Ik ben Elien, bijna 22 jaar en ik zit in mijn laatste jaar Rechten in Gent. Mijn totem is Weerbaar Smelleken en naast de scouts ben ik ook nog veel bezig met muziek en dans ik ook. Dit is mijn vijfde jaar leiding, dus de meesten onder jullie kennen mij ondertussen wel al! 😊 1 ding weet ik zeker: we gaan dit jaar weer zotte avonturen meemaken!

Silke Van den Broeck



Dag jonggidsen,

Ik ben Silke en ben 22 jaar. Mijn totem is zachtaardige Berner-Sennenhond. Het is ondertussen mijn vijfde jaar leiding en de meesten onder jullie zullen mij wel kennen van vorige jaren. Ik studeer lager onderwijs en daarnaast kan je mij ook regelmatig achter de piano vinden. Ik kijk al uit naar een geweldig scoutsjaar! Jullie ook?