

Kapoenenovernachting

13-14 december

Voor veel kapoenen is dit hun eerste slaapactiviteit op de scouts, wat spannend kan zijn (ook voor de ouders ;))! Geen zorgen, de kapoenenleiding zorgt voor een geweldige overnachting in kerstthema.

Wat kun je verwachten?

We verzamelen op vrijdagavond 13 december om 19:00 (na het avondeten) op de scouts. Na het opzetten van de bedjes spelen we een leuk avondspel en is er een verrassing van de leiding. Daarna poetsen we onze tanden en gaan we slapen.

De volgende ochtend worden jullie gewekt voor ochtendgymnastiek, gevolgd door een lekker ontbijt. Daarna zijn er leuke spelletjes, een middagmaaltijd en nog meer spelletjes.

Om 17:00 is het tijd om weer naar huis te gaan...

Wat neem ik mee?

- Veldbed
- Slaapzak
- Kussen
- Pyjama
- Knuffel
- Toiletzak
- Vers ondergoed (+ sokken)
- Trui
- Jas
- Muts, sjaal, handschoenen
- Eventueel propere kledij
- Verkleedkleden thema kerst
- Gamel of bord
- Bestek
- Beker
- 15 euro om de overnachting te betalen (CASH!)

Nog vragen?

Hebben jullie nog vragen? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren via kapoenenleiding@scoutsengidsenzele.be of je kan ook altijd een Whatsapp berichtje sturen naar Gigi (Tine De Rijck) op de nummer 0468/57.77.45.



Een stevig linker

Xebo (Emiel), Petro (Lars), Zazoe (Louka), Nala (Nele), Toto (Tyler), Gigi (Tine)

