

JINLEEFWEEK JIN 2008



Beste jinners en ouders,

Nog enkele weken en het is zover: JIN '08- LEEFWEEK. Een traditie die al jaren stand houdt binnen onze scouts en een hoogtepunt is binnen jullie scoutscarrière. In deze uitnodiging geven we een woordje uitleg over wat zo een week inhoudt, de praktische kant van de JINleefweek.

Nu wat houdt deze week nu concreet in? Tijdens deze week leven jinners en jinleiding samen op de scouts. Iedereen gaat naar school overdag en 's avonds/'s middags komt iedereen naar de scouts in plaats van naar huis.

De verschillende lokalen worden omgevormd tot 'kamers' op de scouts, zo is er een slaapkamer, studeerkamer, eetkamer, living, badkamer,.. Er wordt gewerkt in groepjes van 2 jinners en 1 leiding om afwisselend naar de winkel te gaan, te koken, af te wassen etc. Tijdens deze week is het de bedoeling dat je op de scouts letterlijk doet alsof je thuis bent. Als je bv. op maandagavond schaakles hebt en op woensdagmiddag voetbaltraining, dan gaat dit tijdens deze week ook gewoon door. Iedereen maakt op zondagavond tijdens de start van de leefweek zijn/haar planning op zodat wij dit ook kunnen controleren of je daadwerkelijk wel naar deze activiteit bent geweest. Verder is het ook vanzelfsprekend dat je een huisbezoek zo veel als mogelijk beperkt. Dit is enkel toegestaan als je dit op voorhand aan één van ons hebt gevraagd en wij hier toestemming voor hebben gegeven. Jullie ouders gaan ervan uit dat jullie een hele week onder onze vleugels leven en ze dus eens een weekje rust kunnen hebben.

Ter verduidelijking : dit is alles behalve een feestweek! Er zullen soms korte avondactiviteiten voorzien zijn, deze vervangen loze momenten die je normaal verprutst aan tv, tiktok of andere nutteloze bezigheden. Wij zien er streng op toe dat niemand zijn schoolwerk laat liggen en zullen dit dus ook elke dag controleren. Ervaring leert ons zelfs dat de leefweek gewoonlijk een week is waarin we juist meer schoolwerk dan normaal verzetten, studeren in groep is nu eenmaal leuker dan alleen en je stelt al eens makkelijker een vraag aan een klasgenoot als deze naast jou aan tafel zit.

Praktisch :

-De JINleefweek gaat van start op zondagavond 26/04/2026 om 19:00u op de scouts. Het einde van de leefweek is voorzien in de loop van zaterdagmiddag 2/05/2026 als we alles hebben opgeruimd (richtuur 14:00u). Het is de bedoeling dat de jinners door de ouders worden opgehaald.

- We organiseren 26/04 om 19u ook onze **kampvoorstelling**, we hopen dat alle ouders aanwezig kunnen zijn!

-Voor de jinners te voorzien van eten gedurende deze week, vragen wij om **€75** op voorhand of bij aankomst (payconiq) over te schrijven naar de JINKas op BE11 7370 3170 9848.

-We vragen dat ALLE jinners zeker zijn ingeschreven tegen de start van de leefweek zodat iedereen verzekerd is.

-Benodigdheden :

- Matje/bedje/matras/..
- Slaapzak/deken/hoofdkussen/teddybeer
- Kledij voor een hele week (geen scoutskleren aangezien jullie ook niet tijdens een normale schoolweek in jullie uniform in de les zitten, dat hopen wij toch) + eventueel kapstokken voor dit alles op te hangen
- Botinnen en scouts short/rok
- 2 keukenhanddoeken
- Toiletzak : shampoo, douchegel, tandenborstel, deo, tandpasta, badhandoek, gerief voor bril/lenzen, medicatie, maandverbanden/tampons, medicatie...)
- Al jullie schoolgerief voor een hele week : laptop met lader, cursusbladeren, schrijfgerief, koptelefoon, agenda,...
- Voor jullie gsm's : laders
- Judo/voetbal/dans/schaak – les gerief...
- Al wat je denkt nog nodig te hebben, mag je ook meenemen

Dit was de uitnodiging, aarzel vooral niet om ons te contacteren bij onduidelijkheden of vragen. Wij zijn altijd bereikbaar op onze mail : jinleiding@scoutsengidsenzele.be.

Een stevige linker,

Esther, Wout en Eline

Goedgemutste Chimpansee, Behaaglijke Adelaar en Pittig winterkoninkje

