



Maandbrief november

Zaterdag 2 november

Vandaag mogen jullie verkleed als een echte man naar de scouts komen van 14u-17u.

Zaterdag 9 november

Vandaag is het snoepvergadering. Eet niet te veel, en breng gerust een snoepje mee als je thuis iets hebt liggen. Van 14u-17u op de scouts

Maandag 11 november

Vandaag is het de jaarlijkse 11 november optocht. Kom in perfect uniform (rok, hemd, das, bottines, NIET: kousenbroeken, handschoenen, sjaals,...) om 10u naar de Dekenij. Daarna komt de sint!

Vrijdag 15 november - zaterdag 16 november

Tijd voor een overnachting! Extra info volgt in een aparte brief. Het is zaterdag ook spaghetti-avond ten voordele van de kampen van de kakawe, iedereen welkom!

Zaterdag 23 november

Tijd voor het jachtseizoen. Kom allemaal met de fiets naar de scouts van 14u-17u!

Zaterdag 30 november

Tijd voor de Tour De France. Van 14u-17u op de scouts

Een stevige linker,
Olijke Wasbeer, Leutige Brulaap, Ludieke Brulaap,
Wilskrachtige Arassari, Oprechte Tembo

